



Huissense Gildenkroniek

Jaargang 27 - Nummer 1 - Juni 2014

Met o.a.:
Tjebbe Kersten opnieuw Beste Schutter-
Gilden op bezoek bij de scholen -
Verslagen eerste optrekdagen

Een uitgave van
De Gilden van
St. Gangulphus en St. Laurentius
binnen de stad Huissense



COLOFON

HUISENSE GILDENKRONIEK

DE REDACTIE IS IN HANDEN VAN DE ARCHIEF, STUDIE, PR-COMMISSIE

EINDREDACTIE: JAN WANNET

VORMGEVING: JAN GIESEN

REDACTIEADRES WIEKEN 15

6852 BR HUISSEN

kroniek@gildenuissen.nl

SECRETARIAAT GILDEN: BERT BOUWMEISTER

WILDZANG 27

6852 JS HUISSEN

secretaris@gildenuissen.nl

MEER INFORMATIE: GildenHuissen.nl



Inhoudsopgave

Jaargang 27, Nummer 1, Juni 2014

REDACTIONEEL	04
GILDENNIEUWS	
Huissense Gilden "On The Move"	05
Huissense Vendeliers Gelders Kampioen indoorvendelen	06
Gelders Schuttersmuseum	07
Huissense Gilden openen Grand Defilé Apeldoorn	08
St. Jorisgilde Budel heeft eerste vrouwelijke koning	09
Huissense Tamboers begeleiden opening Fort Panterden	10
Ole Kradolfer nieuw jeugdlid Huissense Gilden	11
Prijzen voor Kruisboogvendel St. Joris	12
Tjebbe Kersten opnieuw Beste Schutter St. Joris	13
In Memoriam: Anna Maria Hendriks-Sluiters (1929-2014)	14
ACTIVITEITEN	
Beloken Pasen 2014	16
Gangulphusdag 2014	18
Dodenherdenking 2014	19
Een bezoek aan de "Jonge Zwanen"	20
HISTORIE	
Uit het archief	22
BESCHERMHEILIGEN	
Sint Gangulphus	24
IN BEELD	
Paasvuur	26
HET VERHAAL ACHTER HET ZILVER	
Keurtekens (27)	27
DAN NOG DIT...	
Schutterstijdschrift Huub	29
Huissen 700	30



Een nieuw gildenseizoen

Een nieuwe Gildenkroniek

Jan Wannet

Het gildeseizoen is weer begonnen. Een nieuwe gildenkroniek. Na de winterperiode van schijnbare rust treden de gilden weer naar buiten. Het paasvuur, beloken Pasen, jubilarissen, soms wel een halve eeuw lid van het gilde. Nieuwe bijzondere aanwinst. 4 mei herdenking, Oude krantenberichten vanuit het archief. De komende maanden zullen de gilden weer volop in beweging zijn.

Huissen 700 jaar stadsrechten, waar de gilden een niet onbelangrijke rol in hebben gespeeld. Tijdens de Pinksterdagen zal dit uitgebreid gevierd worden. Nog meer geschiedenis, 200 jaar koninkrijk. Als oudste stadsgilden uit Gelderland zullen zij het grand defilé openen. Kortom weer een gevarieerd aantal artikelen.





Huissense Gilden “On the Move”

Op zoek naar onderdak

Wil Evers

De Gilden uit Huissen zijn weer op zoek naar een nieuw onderkomen. Kort na de oorlog trok men van de “De Buitenpoort” naar de “De Gouden Engel”, tot heden het vaste onderkomen van de oudste vereniging in de stad Huissen.

Tijdens de extra ledenvergadering op 15 december 2013, werd aan de leden het advies voorgelegd om het contract met “De Gouden Engel” op te zeggen, er kwam er een eind aan het tijdperk “De Gouden Engel”. Voor de zoveelste keer gaat het bestuur op zoek naar een nieuw onderkomen. Sinds de jaren 20 zijn de Gilden al bezig voor een eigen onderkomen.

Er waren steeds plannen maar daar bleef het bij, het kwam er steeds weer niet van. Ook de bijdrage uit Den Haag kon daar niets aan veranderen. Er werd een aardig bedrag gereserveerd voor de Gilden en de Historische Kring. De Historische Kring heeft het pand aan de Vierakkerstraat “Hof van Hessen” voor de helft van het bedrag in gebruik genomen.

De Gilden bleven op zoek naar een geschikt onderkomen. In de jaren daarop werden enkele locaties genoemd zoals pand Korte Kerkstraat, de Cremerstichting, het voormalig postkantoor, het bekende pand van “Steijntjes” en een onderkomen boven de bibliotheek. Maar om de een of andere reden liep dit allemaal uit op niets en moest men verder gaan zoeken.

Maar toen kwam er een doorbraak in de Gelderlander van woensdag 24 juli 1991 was te lezen dat er groen licht was voor de bouw van een Gildegebouw. Het pand komt, zoals aanvankelijk gepland achter Steijntjes aan de Helmichstraat. De eerste plannen werden afgekeurd door de welstandscommissie. Maar toch kwam er een bouwvergunning voor het stuk grond aan de Helmichstraat.

Er kon met de bouw worden begonnen. Maar u raadt het waarschijnlijk al, ook dit ging niet door. De gemeente had bouwgrond nodig voor huisvesting van senioren zo dicht mogelijk bij verzorgingshuis Sancta Maria. Dus werd er een beroep gedaan om de bouw niet door te laten gaan. Het toenmalige bestuur werd met de rug tegen de muur gezet, als de bouw doorgaat moeten jullie toch wijken voor nieuwbouw voor bejaardenwoningen. Maar nog steeds zitten wij zonder een eigen onderkomen. Onlangs hadden we nog de hoop op een ruimte in het oude gemeentehuis. Maar ook hier is weinig vertrouwen dat het er van komt.

Het bestuur wil alles onder een dak vanwege het financiële plaatje. Dit komt ook ten goede aan de broederschap van de disciplines binnen de Gilden. Voorlopig kunnen wij terecht bij de “Rijnstede”, maar moet het bestuur wel op zoek naar een nieuwe locatie. Ook hier ligt een nieuw bestemmingsplan van de gemeente. Wordt vervolgd

Huissense vendeliers Gelders Kampioen indoorvendelen

Vendelend op de eerste plek

Op zondag 30 Maart 2014 werd het Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor georganiseerd in Pannerden. De organisatie is in handen van het Officierencorps Claudius Civilis. Voor deze dag hadden meer als 40 Gelderse Gilden en schutterijen zich aangemeld.

De vendeliers zijn in verschillende klassen ingedeeld. De Huissense vendeliers behaalden de eerste prijs in het klassiek vendelen. Een hele prestatie.

Vendelen is een sport die een flinke lichamelijke prestatie vraagt. 'Als er minder activiteiten zijn, voor of na het Gilde en schutterijen seizoen, is men op het idee gekomen om het indoor te vendelen te organiseren. Een voordeel is dat voor alle deelnemers de omstandigheden dezelfde zijn.

Als vendeliers samen optreden moeten alle slagen synchroon zijn. Vendelen is niet zo maar wat met je vendel in het rond zwaaien, maar iedere slag heeft een eigen betekenis. Ontspannen en inspennen zijn streng gescheiden. Vendelen vereist een grote mate van concentratie. Het vendelen is een gebruik dat bij alle Gilden en schutterijen in Europa leeft. Niet alleen volwassenen zwaaien het vendel maar ook veel jongeren. De jeugdvendeliers vormen ook een belangrijk deel van het vendel.



Heb je interesse om meer te weten van deze bijzondere sport, kom een keer kijken op een oefenavond van de Gelderse kampioenen klassiek vendelen.

ADVERTENTIE

HUIDVERZORGINGSSALON

LBELVE

VERAKKERSTRAAT 6 - 6851 BE HUISSSEN - TEL. (026) 325 09 68

Het Gelders Schuttersmuseum

Een nieuwe locatie

Jan Wannet

Het Gelders Schuttersmuseum is tegenwoordig gevestigd in het Liemers Museum te Zevenaar. De collectie geeft een beeld van geschiedenis, achtergronden en het rijke erfgoed aan folklore en tradities van de Gelderse schutterijen en schuttersgilden.

Het schutterswezen is in de Middeleeuwen ontstaan met als belangrijkste taak het beschutten (beschermen) van familie en eigendommen. Bewoners van een buurtschap of streek verenigden zich om zo van de nodige bescherming verzekerd te zijn. Daarnaast regelde men ook onderlinge bijstand in alle levensomstandigheden in de dorpsgemeenschap met als organisatievorm het schuttersgilde of de schutterij. Ook bij het organiseren van hulpverlening en bij feestelijkheden heeft het schuttersgilde of de schutterij steeds een belangrijke plaats ingenomen.



Gelderland kent in meer dan 65 plaatsen en dorpen deze eeuwenoude, in de negentiende eeuw veelal tijdelijk onderbroken, maar aan het einde van die eeuw weer oplevende, levendige traditie, met in totaal ongeveer 15.000 leden. Het doel is nog altijd hetzelfde: meewerken aan het behoud van de gemeenschapsbinding ter plaatse.

In 1996 is met steun van de Gelderse Federatie van Schuttersgilden St. Hubertus dit Didams museum omgezet in het Gelders Schuttersmuseum. Het Gelders Schuttersmuseum werkt nauw samen met het Liemers Museum in Zevenaar. Een deel van de museumcollectie is jaren geleden overgenomen van dat museum. Andere voorwerpen zijn afkomstig uit tal van Gelderse gemeenten, maar natuurlijk vooral uit Didam. De collectie omvat allerlei gildeattributen, zoals sjerpen, uniformen, vaandels en vendels, schutterszilver, penningen en medailles. Voorts geweren, kruisbogen, muziekinstrumenten, koningsschilden en koningsbekers, foto's en documentatiemateriaal. De collectie foto's geeft een beeld van het schuttersleven van vroeger en nu. Aan de hand van prenten krijgen bezoekers een indruk van de kunst van het zwendelzwaaien.

Het Liemers Museum ligt op circa 100 meter van het trein- en bus- station in Zevenaar.

Het Liemers Museum

Kerkstraat 16

6901 AB, Zevenaar.

Geopend dinsdag tot en met zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur.



Huissense Gilden openen Grand Defilé Apeldoorn

Evenement n.a.v. 200 jaar Koninkrijk

Traditioneel wordt in koningsstad Apeldoorn veel aandacht besteed aan grote gebeurtenissen met betrekking tot onze monarchie en ons staatsbestel. De viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden is opnieuw aanleiding om in Apeldoorn een groot evenement te organiseren.

Het Grand Defilé op zaterdag 14 juni a.s., het grootste eendaagse evenement in Nederland tijdens de viering van 200 jaar Koninkrijk, bestaat uit meer dan 170 elementen met ongeveer 1.800 deelnemers. Aspecten uit 200 jaar Koninkrijk worden uitgebeeld. Rijtuiggen, paarden, historische loopgroepen, vervoermiddelen, muziekkorpsen en verworvenheden trekken, met Paleis Het Loo als beginpunt, in een kleine twee uur aan u voorbij. Wij verwachten tenminste 100.000 bezoekers langs de route. Het Defilé vangt aan om 13.00 uur vanaf Paleis Het Loo.

De NOS zal van de bijzondere gebeurtenis een live verslag maken en rechtstreeks op de TV uitzenden. Huissense Gilden zullen het defilé openen, een bijzondere eer.

ADVERTENTIE

de Huessensche Poort



Uw opticien,
voor zorg in zien.

www.polman-optiek.nl

Langestraat 64 6851 AS HUISSEN Tel. 026 - 3251974

St. Jorisgilde Budel heeft eerste vrouwelijke koning

Saskia Horst-Adams pakt historische titel

Saskia Horst-Adams mag zich de eerste vrouwelijke koning van het St. Jorisgilde in Budel noemen. Zij was al de eerste koningin. De eerste koningin van het St. Jorisgilde in Budel was ze al, maar na afgelopen zondag mag Saskia Horst-Adams zich ook de eerste vrouwelijke koning van het gilde noemen. Daarmee is ze vooralsnog een van de weinige gildezusters in de regio die deze gildetitel in de wacht heeft weten te slepen.

Het St. Jorisgilde hield op 27 april 2014, tijdens de viering van de patroonsdag, het driejaarlijkse koningschieten bij de schutsbomen aan de Poelderstraat in Budel. Dit is een traditie die al zeker terug gaat tot het jaar 1707, het jaartal dat terug te vinden is op het oudste koningsschild van het gilde.

Die zondag werd voor het eerst in de geschiedenis van het Budelse St. Jorisgilde een vrouw koning. Saskia Horst toonde zich het doeltreffendst met de kruisboog. Ze wist de gipsen koningsvogel met het 136ste schot naar beneden te halen.



Saskia Horst-Adams, eerste vrouwelijke koning van het St. Jorisgilde.

Saskia Horst is de tweeëntwintigste koning van het St. Jorisgilde na de heroprichting in 1953. Vanaf 1999 mogen ook vrouwen lid worden van het Budelse St. Jorisgilde.





Huissense Tamboers begeleiden opening Fort Pannerden

Fort open voor zomer seizoen

Op 6 april werd op feestelijke wijze fort Pannerden geopend. Het nieuwe seizoen kon weer beginnen. Onder begeleiding van de tamboers ging de stoet over de Rijndijk naar het fort.

Het fort seizoen werd luid trommelend geopend.



ADVERTENTIE

Uw veelzijdige vakman

voor al uw klussen:

- Tegelwerk
- Renovatie
- Onderhoud
- Keukens
- Dakkapel
- Timmerwerk



DE KLUSSENIER®

De Klussenier Theo Peek

Beukenstraat 7 6851 HH Huissen

Tel. 026-325 00 51 Mob. 06 - 42 10 08 81

theopeek@klussenier.nl www.klussenier.nl

d'oude bloemensmidse

Uw bloemist voor al uw bloemsierwerk zoals:

Bloemen- en plantenarrangementen voor jubilea etc.

Bruids,- Droog- en Rouwarrangementen

Dus voor iedere denkbare gelegenheid.

Bel of loop vrijblijvend langs bij:



d'oude bloemensmidse

Langestraat 60

Huissen

Tel. 026 3257171

Fax 026 3258181

Tot ziens bij uw allround bloemist



Ole Kradolfer nieuw jeuglid Huissense Gilden

Zoon van John Kradolfer

Tijdens Beloken Pasen kon men zien dat er weer een nieuw jeuglid bij de gilden is.

Ole Kradolfer, het nieuwste jongste lid, en vendelier.



ADVERTENTIE

Groente en fruit speciaalzaak

HERMSEN

Vierakkerstraat 45 Huissen tel. 026-3256050





Prijzen voor Kruisboogvendel St. Joris

Mooie resultaten bij GKB wedstrijden

Het winterseizoen zit erop voor Kruisboogvendel St. Joris. Helaas was er in de wintercompetitie Rijk van Nijmegen/de Betuwe dit jaar geen eer te behalen. Alle wedstrijden gingen verloren en daardoor behaalde we een 8e en laatste prijs. Echter werden er wel prijzen gehaald in de andere wedstrijden.

1e GKB te Loo

B-Klasse 3e prijs Ben Stegeman

Opgelegd 3e prijs Berthie Stegeman

2e GKB te Giesbeek

A-klasse 2e prijs Tjebbe Kersten

B-klasse 3e prijs Ben Stegeman

Opgelegd 3e prijs Berthie Stegeman

3e GKB te Groesbeek

A-klasse 2e prijs Tjebbe Kersten

C-klasse 2e prijs Theo van Dam

Opgelegd 3e prijs Berthie Stegeman

4e GKB te Megchelen

Opgelegd 2e prijs Berthie Stegeman

Na deze GKB wedstrijden is er voor de beste 8 schutters van iedere klasse nog een kampioenenwedstrijd. Deze wedstrijd bestaan uit 20 schoten en een finale van 10 schoten op commando. Aan de finale mogen aan deelnemen de beste 5 schutters uit de eerste 20 schoten. Uiteindelijk wist alleen Tjebbe Kersten door te dringen tot de finale, waar hij als 4e inging. Maar na 10 schoten stond hij gedeeld derde. Dit betekende nog 5 schoten om de beslissing te brengen. Tjebbe wist dit het beste te doen en eindigde daardoor als 3e.

De eerste twee NKB wedstrijd voor dit seizoen zijn ook alweer vershoten.

1e NKB te Weert

A-klasse 1e prijs Tjebbe Kersten

D-klasse 3e prijs Henk Iding

2e NKB te Duiven

A-klasse 1e prijs Tjebbe Kersten



Tjebbe Kersten opnieuw Beste Schutter St. Joris

Fort open voor zomer seizoen

Op zaterdag 3 mei 2014 werd er weer geschoten om de titel beste schutter van St. Joris. Dit keer werd de wedstrijd niet in het Koelhuis verschoten, maar in ons nieuwe gildenhuis bij de Rijnstede.

Na het opbouwen van de banen werd er begonnen met koffie en gebak. Rond 13.45 uur werden de eerste schoten gelost van de in totaal 50 schoten. Doordat iedereen moest wennen volgde een spannende strijd: de eerste tien schoten. Na 8 schoten kwam Tjebbe los en miste nog maar 8x (8x een 9). Tjebbe werd daardoor voor de 16e keer Beste Schutter van het St. Jorisevendel.



*v.l.n.r. Tjebbe Kersten-Henk Iding-Henri Hermeling
foto: Ivan Matthijssen*

Onderstaand de uitslag:

1	Tjebbe Kersten	487
2	Ben Stegeman	470
3	Henri Hermeling	439
4	Henk Iding	434
5	Berthie Stegeman	421
6	Theo van Dam	404 (gebleken is dat Theo met een kapotte pijl heeft geschoten)

Na de wedstrijd werd de prijs aan Tjebbe uitgereikt en was er nog een spontane vendelhuide.

Zonder hulp van een aantal gildebroeders, die geholpen hebben als jury was deze wedstrijd niet mogelijk. Daarom willen wij nogmaals iedereen hartelijk danken.

En volgens traditie hebben we daarna gezellig gedineerd bij de Chinees.



In Memoriam: Anna Maria Hendriks-Sluiser (1929-2014)

Een telg uit een gildefamilie

Annie; Zus Sluiser werd op 11 augustus 1929 geboren uit het huwelijk van Jan Sluiser en Tonia Verkerk. Zij kwam uit een gildefamilie. Haar grootvader Hendrikus Sluiser (1857-1926) schoot zowel in 1911 als in 1919 koning van het Sint Gangulphusgilde.

Jan Sluiser (1895-1972) was de zoon van Hendrikus en hij was net als zijn vader metselaar van beroep. Ook de liefde voor het gildewezen nam hij over van zijn vader. Jan trouwde op 12 november 1924 met Antonia Verkerk. Hoewel hij dus al wel getrouwd was, schoot hij in 1925 koning van het Sint Laurentiusgilde. Twee jaar later schonk hij zijn koningsschild, dat nog steeds de keten van het gilde siert.

Het was de enige keer, dat hij het koningschap bekleedde. Bij het Sint Gangulphusgilde heeft hij nooit onder de klos gestaan. In het gezin van Jan Sluiser en Tonia Verkerk namen de gilden een belangrijke plaats in. Niet voor niets lieten hij en zijn buurman Jan Lippmann op de scheiding van hun beider woonhuis een beeltenis van Sint Gangulphus in de muur aanbrengen. Drie van zijn vier zonen werden één of meerdere keren koning van één van beide gilden. Dochter Annie mocht in 1947 met haar ouders mee naar de viering van het Landjuweel, dat in dat jaar in Huissen werd gehouden. Tijdens de festiviteiten leerde zij

gildebroeder Thijs Hendriks kennen. Het klikte; en in 1952 gaven Thijs en Zus elkaar het jawoord. Beide echtelieden waren afkomstig uit families van gildebroeders. Prachtig is de foto uit 1919 waar de koningen en keizers van beide gilden samen zijn vereeuwigd. Gebroederlijk staan op deze foto Tinus Hendriks (de vader van Thijs) en Hendrikus Sluiser (de grootvader van Zus) naast elkaar. Ook in het gezin van Zus en Thijs waren de verplichte optrekdagen ijkpunten in het jaar. Hun beide zonen Thijs en Jos werden als vanzelfsprekend al op jonge leeftijd lid van het Sint Laurentiusgilde, waar zij als tamboers hun steentje bijdroegen.

Zus kon erg genieten van de gildenfeesten. Met name in het Teerhüs had zij in haar jonge jaren veel plezier en van het jaarlijkse Bevrijdingsbal genoot zij met volle teugen. Toen haar man Thijs in 1986 koning schoot was dat voor haar een geweldige gebeurtenis. Vol trots poseerde zij naast haar man in historisch kostuum ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van het Sint Gangulphusgilde dat tijdens hun koningsjaar gevierd werd. Op haar slaapkamer hing nevenstaande foto waarop zij samen met



Annet Berendsen, de toenmalige koningin van het Sint Laurentiusgilde en burgemeestersvrouw Jeanette van Wiggen staat.

Toen Thijs slechter ter been werd, besloot hij te stoppen met zijn gilde-lidmaatschap. Zus vond dat erg jammer. Toch bleven de gilden een bijzonder plaats innemen in haar hart. Als gelovige vrouw bezocht zij wekelijks trouw de kerk en het was voor haar altijd weer extra feestelijk, wanneer de gilden de Heilige Mis bezochten en opluisterden met hun muziek en vaandels.

In 1998 viel Zus van haar fiets en hield daar blijvend beenletsel aan over. Vanaf dat moment kreeg zij meer en meer pijn en ging haar gezondheid langzaam maar zeker verder achteruit. Met Beloken Pasen voelde zij zich te zwak om naar de kerk te gaan. Twee dagen later werd zij opgenomen in het ziekenhuis alwaar zij op 1 mei stierf. Op 8 mei is zij te ruste gelegd op de begraafplaats De Hoeve.



Beloken Pasen 2014

Veel jubilarissen

Jan Wannet

Beloken Pasen, de eerste zondag na Pasen, is een feestdag voor de Huisseense Gilden. Niet alleen wordt op deze dag de oprichting van het Sint Gangulphusgilde in 1536 herdacht, ook worden er de jubilarissen gehuldigd. Dit jaar waren er vijf jubilarissen.

Allereerst werd Wim Kersten gehuldigd met zijn 25 jarig lidmaatschap. Hij heeft veel functies vervuld, koning, drager van het visnet, en tegenwoordig veelal wildeman. De voorzitter vertelde nog een leuke anekdote n.l. Wim is bang voor kippen. Na zijn koningsjaar hadden zijn raadsheren een afscheidscadeau. Een grote doos met daarin, jawel, een kip. Wim was dan ook heel snel de zaal uit. Als verrassing kwamen de Rienblaozers hem een serenade brengen.



Vendeluhulde voor de jubilarissen

Als tweede werd Henk Bouwmeister gehuldigd met zijn 25 jarig lidmaatschap. Henk is een overtuigd vendelier. Hij maakt ook ieder jaar weer de vogels en klossen voor het koningschieten. Henk is Gangulphus koning geweest. Hoogtepunt is wel het bezoek aan het Europees Schutterstreffen 1998 in Polen, als koningspaar. Een ander leuk voorval was de intocht van Sinterklaas in Amsterdam in 1998. Als koningspaar mochten ze plaatsnemen in een koets.

Als derde werd Frits van Brummelen (de huidige voorzitter) gehuldigd. Frits is al vele jaren vendelier en heeft de functie van voorzitter overgenomen van Geert Brons, op zich niet te gemakkelijkste functie. In 2002 is Frits secretaris geweest van de Stichting Viering Gildenfeesten die de grote festiviteiten organiseren. Als verrassing had de echtgenote van Frits, Ria, een beeldje van de vendelier meegebracht. Dat was voor Frits een grote verrassing, hij had er zelfs even geen woorden voor.

Als vierde werd Ivan Matthijssen gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap. Lid geworden op een open dag van de gilden, en won toen een prijs als tamboer. Als tamboer ging hij ook verder, verschillende malen is Ivan koning van het Sint Laurentiusgilde geweest. Tijdens het Europees Schutterstreffen in Krakau in 1998 werd hij bijna Europees koning. De kandidaat vóór Ivan, schoot zich tot Europees koning.

Ivan is overtuigd vrijwilliger bij de brandweer en vendelier bij het Gilde. Zelfs zijn zoon, Tijs is al net zo'n fanatiek gildenbroeder als zijn vader.

Als laatste werd Jan Könning gehuldigd. Al 50 jaar lid, veel functies bekleed binnen het Gilde. Jan was voorzitter van de gilden in 1986 tijdens de grote jubileumfeesten. Een gildeman in hart en nieren. Nu

bekleed Jan de functie van kanonnier en penningmeester. Jan is niet alleen actief binnen onze gilden, maar ook bij de Gelderse federatie van schuttersgilden. Dat Jan daar actief is bleek uit het feit dat een delegatie van het federatiebestuur aanwezig was tijdens de huldiging. Jan ontving uit handen van de federatievoorzitter, Wim Sanders, de eremedaille van de federatie. Een heel bijzondere onderscheiding. Maar ook de Huissense gilden kregen een verrassing aangeboden van de jubilaris. Ter gelegenheid van zijn 50 jarig jubileum schonk Jan Könning de gilden een nieuw kanon. Na al deze huldigingen en toespraken en felicitaties werd deze dag besloten met een gezellig



Frits toont trots zijn vendeliersbeeldje



Huldiging van Jan Könning met de eremedaille van de federatie.

Gangulphusdag 2014

Patroonsdag van Gangulphus

Henri Hermeling

Mij is gevraagd een stukje over deze dag te schrijven. Met mijn kennis, dacht ik eens kijken hoe het was in het verleden, een kroniek van 1536 had ik niet tot mijn beschikking (ook onze oprichtingsdag) maar een vergelijking van 10 jaar terug is misschien ook wel leuk.

Daar staat dat op de eerste zondag van mei het feest van St. Gangulphus wordt gevierd, onze schutspatroon, nu zo ook dit jaar. Maar na een frisse ochtend wandeling van het Rijnstedegebouw, ons huidige gildenhuis, naar de Stadsparochiekerk om een H. Mis bij te wonen, waar Pastor Peters vooringing in de eucharistieviering zijn er al een paar verschillen te constateren. Na de vendel hulde bij ons monument bij de Stadsparochiekerk zijn we terug gemarkeerd naar ons gildenhuis.



En hebben daar een goed verzorgde broodmaaltijd genuttigd. De Laurentius GIK Koning feliciteerde daar de Gangulphus leden met hun feestdag en boden het koningspaar een zelf te maken boeketje bloemen aan, want de heren konden het er niet over eens worden wie dit zou aan bieden, dus ze hebben er gebruik (misbruik van gemaakt) om een voor een de koning en koningin te feliciteren. Desondanks was het een zeer geslaagde dag, nu nog een foto voordat de broodmaaltijd werd genuttigd, de foto daarna is mislukt.

Volgens mij heb ik niet veel aan het verslag van 2004 gehad, want er waren te veel verschillen maar hieronder nog een aantal verschillen van deze dagen en maar zeggen dat alles bij het oude blijft.



- Korte route naar de kerk nu een ochtend wandeling,
- Pastor Hulleman nu Pastor Peters,
- Vendel hulde bij de Gouden Engel nu bij ons monument,
- Niet een bos bloemen maar kleine bosjes,
- Geen koffietafel in de Gouden Engel maar in ons nieuwe Gildenhuis, de Rijnstede, daar is het ook gezellig toeven na de maaltijd.

Dodenherdenking 2014

Herdenking bij het massagraf

Henri Hermeling

Deze traditie is er een om niet te vergeten. Om klokslag zeven uur begon in de Stadsparochiekerk de herdenkingsdienst, met een aantal sprekers over de dagen net voor de bevrijding dit was zeer indrukwekkend en uit deze verhalen blijkt maar weer hoe de Huissense bevolking heeft geleden.

Na de dienst was het opstellen om naar het massagraf te gaan op het oude kerkhof, vele mensen waren al aanwezig. De belangstelling was zo groot dat toen de Gilde als eerste het kerkhof betraden de laatste mensen pas uit de kerk vertrokken. Hieruit blijkt maar weer hoe de mensen over de dodenherdenking denken en de waarde van vrijheid. Er werd een krans gelegd namens het Gemeentebestuur bij het massagraf en daarna twee minuten stilte om klokslag acht uur. Vervolgens het Wilhelmus en het leggen van bloemen door scouting Huissen-Stad en Huissen-Zand. Daarna werd de gilden uitgenodigd voor een kop koffie in de Buitenpoort.



Een mooi gebaar: de V van Vrede, van onze koningen met de St. Jännekes.

Een bezoek aan de “jonge zwanen”

Scholenproject in het kader van Huissen 700

Koos Meeuwse

Het is vrijdag 28 maart 2014. In de klas van juf Corrie van de Zilverzwaan staat de deur uitnodigend open. Vijf mannen met blauwe jassen en één met een zwarte jas stappen vrolijk keuvelend binnen. Vele kinderen kijken verschrikt op. Bestaat er dan toch een tijdmachine? Uit welke eeuw komen deze vreemde mannen?

Al snel komt een betoverende glimlach op de gezichten van de leergierige Huissenaartjes. Die ene man, Sjoerd, kennen ze. Nee, niet van de verkiezingsposter waarmee hij Huissenaars poogt te imponeren. Deze jongeman was bij de opening van hun project over Huissen.

Toen had hij pas iets moois aan: een heel oud kostuum. Intussen laat Juf Corrie Nijboer-Lentjes horen dat ze in Huissen geboren is. Ze zegt, gesteund door een aantal de kat uit de boom kijkende kinderen: “Aj, d’r mar bun”.

Er is warempel ook een hoge piet bij de mannen: Jan Wannet de generaal. De juf heeft ontzag voor hem: als hij wil mag hij op haar stoel zitten.

Dan neemt echter zoon Sjoerd het woord. Met behulp van het digibord (een tovermachine vol geluid en foto’s) vertelt hij over de Gilden. De kinderen eten als het ware zijn woorden op, ze zijn vol aandacht. Zo leren ze dat in de Umdracht de koningen voor de burgemeester lopen. Nou dan zijn die koningen toch echt wel belangrijk. Zouden ze al bij hun collega Koning Willem-Alexander op bezoek zijn geweest?

In 1502, zo doceert Wannet junior is er een echte belegering van Huissen geweest. Enkele kinderen staren voor zich uit: ze zien zich al als trotse verdediger op de muur staan.

Sjoerd heeft echter maar de aandacht van de halve klas. Niet dat hij oninteressant is, maar de andere helft krijgt buiten les. Even later zullen de groepen wisselen. Buiten zien we kinderen, die proberen te vendelen. Soms is het meer een worstelwedstrijd tussen vlag en leerling. De emancipatie van de vrouw is hier zeker een feit. De meiden doen niet voor de jongens onder. Een meisje met een hoofddoek zwaait mooi met de vlag. Integratie ten top!

“Hé, de lans verticaal houden”. Een jongen kijkt verschrikt op. Hij was zo in zijn rol opgegaan, dat hij bijna echt ten strijde wilde gaan. De kruisboog wordt door menig kind, met wat hulp, in gevechtshouding gehouden.....zonder pijl (gelukkig).

Wat opvalt is dat de leerlingen al heel wat over het oude Huissen weten te vertellen.



De juf heeft o.a. een projectboekje over de feestvierende stad gemaakt. Maar het mooiste is toch wel het kasteel. Deze hangt! midden in de klas. Een heel groot bouwwerk, vernuftig vastgemaakt aan het plafond.

Na ruim een uur vertrekken de gildebroeders weer.....
"De Zilverzwaan dat is een echte Huissense zwaan".



ADVERTENTIE



KAPSALON
HENDRIKSEN
Van Wijkstraat 21
Huissen
TEL: 3250580





Uit het Archief

Een mooie greep uit ons archief

Hans Hoen en Jan Wannet

Op 4 juli 1948 vierde Jan Kersten en (Rosalina) Sientje Hazelhoff uit de Driegaardsestraat hun diamanten huwelijksfeest. Er werd een vendelhuide gebracht bij de Gouden Engel.

De koningen die op de foto staan zijn: Geert Reijmers v.h. St. Laurentiusgilde en Gerrit Bleumer v.h. St. Gangulphusgilde. (Waarschijnlijk is Gerrit Bleumer inval koning voor Jan Lippmann). Ligt eraan wanneer het koningschieten is geweest in 1948.



De gilden hebben vaak in het nieuws gestaan, positief uiteraard. In de afgelopen decennia zijn er veel artikelen over de gilden verschenen. Hans Hoen heeft er vele verzameld en digitaal gemaakt. Hieronder een paar krantenartikelen van voor 1940.

*** HUISSEN.** Evenals vorige jaren werd alhier in de Hoeven paaschvuur gestookt. Dit jaar echter heeft het een kolossale groote hoeveelheid brandstoffen verbrand en is daarbij de som van een en veertig gulden gecollecteerd voor welk bedrag volgens gebruik H. Missen zullen worden opgedragen voor de weldoeners.

Opmerkelijk is dat het paasvuur in de Hoeve werd aangestoken, en niet op de molenweide zoals tegenwoordig. Dit artikel dateert uit 1914, nu 100 jaar geleden.

In 1927 stond dit artikel in de krant, het paasvuur ten dode opgeschreven. De gilden als bewakers van traditie en cultuurerfgoed hebben toen de organisatie van het paasvuur overgenomen, tot op de dag van vandaag.

* -- Paaschvuur. Het stoken van Paasch- of Vreugde-vuren schijnt alhier geheel te verdwijnen. Hield men voor eenige jaren deze oude traditie nog steeds in eere, thans schijnt dit ook ten doode te zijn opgeschreven.

Sint Gangulphus

De stadspatroon van Huissen

Sjoerd Wannet

Het is het jaar 751 in Frankrijk. Childeric III is koning van de Franken uit het Merovingische huis. Childeric III maakte gebruik van hofmeiers. De hofmeiers waren al jaren de machtigste in het Frankische rijk, nog machtiger dan de koning.

In 751 was Pepijn de Korte de hofmeier. En Pepijn wou eindelijk eens erkenning voor de macht die hij had. Hij stuurde daarom een brief naar paus Zacharias met de vraag: wie moet de koning zijn? Diegene die de titel draagt of diegene die de macht daadwerkelijk heeft? Zacharias antwoorde: Diegene die de macht heeft hoort ook de titel te dragen. Na dit antwoord vernomen te hebben vermoordden Pepijn de Korte Childeric III en kroonde zichzelf tot koning. Hierdoor werd Pepijn de Korte de stichter van de Karolingische dynastie.



De vader van Pepijn, Karel Martel was begonnen met het trainen van een elitekorps van ruiters. Deze ruiters bestonden uit sterke boerenzonen die getraind werden voor het gevecht. De uitrusting werd bekostigd door de adel. Als deze ruiters een goede dienst hadden bewezen aan hun heer, dan werden ze benoemd in de ridderstand.

Pepijn de Korte had zelf ook een groep ridders, en een opvallende ridder van hem was Gangulphus. Gangulphus had namelijk op een van zijn jachttochten een bijzondere bron ontdekt. Deze bron was de bron van waarheid. Iedereen die er zijn hand in stak en niet de waarheid verteld verbrande.

Pepijn de Korte was in de tussentijd bezig zijn koninkrijk uit te breiden, daarvoor had hij de hulp van zijn ridders nodig. Gangulphus verrichte dan ook veel heldendaden in de naam van Pepijn de Korte.

In 534 was het oog van Pepijn gevallen op het koninkrijk Bourgondië. Dat was een mooie aanwinst voor het Frankische rijk. Gangulphus verrichte vele heldendaden in Bourgondië, en mede dankzij Gangulphus kon het koninkrijk Bourgondië bij het Frankische koninkrijk toegevoegd worden. Voor de vele heldendaden die Gangulphus verricht had kreeg hij van Pepijn een kasteel in Bourgondië. Gangulphus vestigde zich daar vervolgens. Hij kreeg zelfs een vrouw, en het leek alsof hij lang en gelukkig zou leven.

Alleen na een tijdje, begon Gangulphus te vermoeden dat zijn vrouw hem bedroog. Nota bene met de priester van het lokale dorp! Daarom nam Gangulphus zijn vrouw een keer mee op een jachttocht, waarna hij haar leidde naar de bron der waarheid. Daar vroeg hij aan zijn vrouw of zij hem bedroog met de priester. Zijn vrouw hield op dat moment haar hand in de bron, waarop haar hand helemaal

verbrande. En in plaats van zijn vrouw ter plekke te doden (wat gebruikelijk was in die tijd) stuurde hij haar weg. De priester verbande hij uit zijn gebied.

De priester, boos om wat er was gebeurd, keerde later terug en vermoorde Gangulphus. Door zijn milde gedrag en de uiteindelijke negatieve afloop ervan werd Gangulphus heilig verklaard. Zijn feestdag is 11 mei.

Gangulphus wordt aangeroepen tegen kniepijnen, huid en oogziekten, bij echtelijke moeilijkheden en overspel ook is Gangulphus de patroonheilige van leerbewerkers, schoenmakers, kinderen, paarden en van het oudste gilden in Huissen.



Paasvuur

Drukte op de dijk op Eerste paasdag





Keurtekens (27)

Wat betekenen ze

Hugo Vermaas

In mijn eerdere verhalen heb ik het wel eens over de keurtekens gehad, hoe belangrijk deze zijn en wat de keurtekens betekenen. Keurtekens zijn een bewijs dat een voorwerp van edelmetaal is en voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden. Zonder deze tekens mag een voorwerp niet als edelmetaal (zilver) worden aangeduid.

De keurtekens bestaan uit een meesterteken, deze bestaat meestal uit de initialen van de zilversmid. Een gehalte teken, wat aangeeft wat het percentage van het edelmetaal is. Het kantoorteken, wat aangeeft waar het voorwerp gekeurd is en waar de keurtekens zijn ingeslagen en een jaarletter dat aangeeft in welk jaar het voorwerp is gekeurd.

Deze keer een toelichting op het keurteken “de jaarletter”

Een jaarletter is een door een keurmeester van de Waarborg Holland in een edelmetalen voorwerp ingeslagen letter. (De Waarborg Holland is het kantoor waar het voorwerp gekeurd wordt en is alleen nog gevestigd in Gouda.)

Voor de opheffing van de verschillende goud- en zilversmidgilden in 1798 was de jaarletter in iedere stad verschillend. Een uniform systeem zien wij pas na 1798 ontstaan. De landelijke jaarletters werden sinds 1807 gebruikt. 1810 kreeg een krullerige "A" toegewezen en sindsdien verspringt de jaarletter elk jaar waarbij de letter "J" of de letter "U" wordt overgeslagen zodat de alfabetische reeks eens in de 25 jaar verspringt. Aan het einde van het jaar wordt de jaarletter vernietigd.

Op de oudste schilden van het St.Gangulphusgilde van 1554 tot 1834 zijn geen jaarletters te zien of niet meer te zien door “oud” reparatiewerk. Het eerste schild waar de jaarletter goed te zien is, is het schild van Cornelus Wouters. Zijn koningsjaar was 1834 en ook de jaarletter is uit 1834.

Ook zijn er schilden gekeurd met een zogenaamd zwaardje, bij dit teken wordt er geen jaarletter geslagen. Dit teken geeft alleen aan dat de plaat van zilver is. Dit teken werd vanaf 1814 gebruikt voor het keuren van “klein” zilveren werken. De schilden werden gezien als klein zilverwerk, later is dit beeld toch veranderd. De vorm van het zwaardje is in der loop der jaren ook drie maal gewijzigd.

Pas na 1940 zie je weer jaarletters op de schilden van het St. Gangulphusgilde. Het koningschild van Antonius H.W. Jansen (koning in 1934-1935 en van 1939-1945) is pas in 1978 gemaakt en gekeurd. Dit schild is ook postuum aangeboden door zijn zoon Antonius .J. Jansen en zijn kleinzoon Dr. Emile Smit. “Aangezien de koning wegens oorloge en dure tijd zelf geen schild aan het zilver heeft gehangen.”

Het hartjesvormige koningschild van J.J. Lippmann (koning in 1935) uit 1936 is in 1940 ter keuring aangeboden. Opmerkelijk zijn ook de schilden van J.J. Lippman uit 1951 en 1954 deze lijken erg veel op elkaar en zijn ook alle twee gekeurd in 1956. Waarschijnlijk zijn deze twee schilden in het zelfde jaar gemaakt. De schilden zijn gemaakt door de zilversmid L. Verbruggen uit Den Bosch, evenals het schild van J. Arends uit 1949 dat in 1956 is gekeurd en de zelfde vorm heeft als de twee schilden van J.J. Lippmann. De schilden van W.Th. Sluiter, koning van 1958 tot 1960 en in 1963, zijn gekeurd met de jaarletter (X) uit 1982.

Het oudste schild van het St Laurentiusgilde uit 1663 is gekeurd in 1809! (jaarletter B)
Het koningschild van Gerhadus Derkzen, koning in 1807, is gekeurd in 1809. Het koningschild van Johannes Abraham uit 1839 is gekeurd in 1839 (letter E) en ook het schild van Everhardus Jansen uit 1853 is in het zelfde jaar gekeurd 1853 (letter T)

Op de schilden van het St. Laurentiusgilde zijn tussen 1854 en 1959 geen jaarletters aanwezig. Het koningschild van Wim van Geelen, koning in 1947, is in 1983 aangeboden. Het koningschild van Gerard Brons (letter B) uit 1964 is in 1975 aangeboden. Het koningschild van C.A. Sluiter, koning van 1965 tot 1968 is in 1977 aangeboden en gekeurd.

De jaarletter geeft aan in welk jaar het voorwerp (schild) ter keuring is aangeboden bij de Waarborg. Het maken van het schild kan een jaar eerder liggen want een edelsmid of juwelier hoeft het niet ogenblikkelijk te laten keuren.

Wij mogen er van uitgaan dat de koningschilden waarvan de jaarletter ver achter het einde van het koningsjaar ligt, ook later zijn gemaakt.

Na 1970 zijn de meeste schilden van het St. Gangulphus- en het St. Laurentiusgilde binnen twee jaar (uitzonderingen daargelaten) na het koningschap gemaakt en aangeboden aan de keurmeester van de Waarborg Holland.

A 2010	F 2015	K 2020	P 2025	U 2030
B 2011	G 2016	L 2021	Q 2026	W 2031
C 2012	H 2017	M 2022	R 2027	X 2032
D 2013	I 2018	N 2023	S 2028	Y 2033
E 2014	J 2019	O 2024	T 2029	Z 2034

Jaarletters

Zilver	grote nieuwe voorwerpen	kleine nieuwe voorwerpen		grote en kleine gebruikte voorwerpen	
		WH	EWN	WH	EWN
925 duizendsten (1 ^e gehalte)					
835 duizendsten (2 ^e gehalte)					
800 duizendsten (3 ^e gehalte)					

Schutterstijdschrift HUUB

Een magazine van de federatie

Brenda Smit

De Gelderse schuttersfederatie St. Hubertus krijgt haar eigen magazine. Met ingang van 2015 verschijnt het relatieblad HUUB van de cultuurorganisatie drie keer per jaar. Op een bijeenkomst van de federatie in Zevenaar wordt donderdagavond 27 maart het eerste (proef)nummer gepresenteerd.

“De Gelderse schutterswereld is groot in omvang en betekenis. Ruim zestig verenigingen in de Achterhoek, Montferland, de Liemers, de Betuwe en het Rijk van Nijmegen vertegenwoordigen meer dan 16.000 actieve schutters- en gildeleden. HUUB wordt voor hen een bindende factor. Schutterijen en gilden lopen vaak tegen dezelfde zaken aan. Met HUUB willen we hen inspireren en aanmoedigen om van elkaar te leren”, zegt Wim Sanders, voorzitter van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus.



Levend fenomeen

HUUB moet volgens Sanders tevens de Gelderse schutterswereld bij niet-ingewijden op de kaart zetten. “De eeuwenoude schutterstraditie heeft een belangrijke sociale functie en is belangrijk cultureel erfgoed. Dat willen we koste wat het kost behouden voor de toekomst. De schutterij is bovendien een levend fenomeen, de traditie wordt nog steeds van vader op zoon overgedragen. Om te laten zien dat we van deze tijd zijn, hebben we bij het magazine gekozen voor de naam HUUB, een moderne verwijzing naar St. Hubertus, de patroonheilige van de jacht.”

Inhoud proefnummer

HUUB zal terugkerende rubrieken bevatten, sommige met een serieuze insteek, andere luchtiger van aard. In het proefnummer laat de rubriek Jeugdigen elan zien hoe een Achterhoekse denktank ideeën ontwikkelt om jongeren aan de schutterij te binden. In Bondgenoot een portret van impresario Leo Lukassen, getiteld ‘50 jaar muziek in de tent’. In het interview met een ‘bekende schutter’ toont Feyenoord-keeper Erwin Mulder uit Pannerden zijn schuttershart. En natuurlijk wordt in HUUB ook vooruitgeblikt naar komende schuttersevenementen.

Abonnement

Op elke Gelderse evenement zijn de redactie leden van HUUB aanwezig met een standje. Daar kunt u de exemplaren inzien en ontvangen. Een jaarabonnement op HUUB (vanaf 1 januari 2015) kost 15 euro per jaar en kan nu al worden afgesloten. e-mail naar huub@schuttersnet.nl



Huissen, 700 jaar stadsrechten, Pinksterfestival

Een evenement voor iedere Huissenaar

Tijdens het pinksterweekend staat Huissen op zijn kop! Op zaterdag 7 juni zal het festival op spectaculaire wijze worden geopend. Bestuurders van zowel Nederland als het Kleefse land zullen vertegenwoordigd zijn.

2014 is het 700 jaar gelden dat Huissen haar stadsrechten verwierf. Een reden voor een feest. De afgelopen maanden is de stichting druk bezig geweest met het organiseren hiervan. Huissen 700 wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers uit de Huissense verenigingen. Het programma wordt nog steeds aangevuld met enthousiaste vrijwilligers en verenigingen die belangeloos meewerken aan dit spetterende evenement.

Zaterdag 7 juni zal de spectaculaire opening zijn, met veel hoogwaardigheid bekleders, o.a. de burgemeester van Kleef, de commissaris van de koning, Burgemeester Schuurmans.

De gilden zullen de gasten begeleiden en zeker ontvangen met een vendelhuide.

Stadspoorten zullen worden gebouwd, podia waar muziek en toneelspelen te hoeren en zien zijn.

H ISSSEN 700 jaar Stad

Evenementen voor iedereen

Het Aloysiusplein is op zaterdagmiddag speciaal voor kinderen ingericht, onder andere met Oudhuissense spelen, kledjesmarkt, workshops zoals van fietsbanden sieraden maken.

Op zondag voert Toneel vereniging Marjatta een historische wagenspelen uit. De speelgroep van de Historische Kring Huessen zal diverse optredens verzorgen. De gilden hebben een schandpaal waar je "ongehoorzame" burgers kunt bekijken.

Voor de mannen is er speciaal een barbier die de hen glad scheert en bijzonder aantrekkelijk maakt voor de Huissense meisjes. Een bierbrouwer die de edele kunst van het brouwen verteld. Ondernemers die hun waren aanprijzen, ambachten die in de vergetelheid zijn geraakt kan men weer bijwonderen. Genieten van vers gebakken riefkoeken.

De oude "cafetaria" van de foef zal worden nagebouwd, een stukje nostalgie voor vele inwoners van Huissen.

Het wordt een feest van en door Huissenaren en de lijst van activiteiten breidt zich nog steeds uit. Veel vrijwilligers hebben zich al aangemeld, maar extra handen kan de stichting altijd gebruiken.

Meer weten? Bezoek de website www.huissen700.nl voor actuele informatie.

**DE VOLGENDE GILDENKRONIEK VERSCHIJNT OMSTREEKS AUGUSTUS 2014
MET AANDACHT VOOR:**

- *HET BELEG EN ONTZET 2014*
- *GRAND DEFILÉ APELDOORN*
- *EN NATUURLIJK DE NIEUWE KONINGEN*

HEEFT U TIPS, OP/AANMERKINGEN, VERHALEN OF FOTO'S?
KRONIEK@GILDENHUISSEN.NL

Het St. Gangulphusgilde is ontstaan uit een fusie (in 1536) van het St. Antoniusgilde en het St. Jorisgilde (daterend uit 1411)

"In den jaere ons Heeren duysent vijfhondert ses und dertich heeft die Eerendfeste und Vromen Joncker Elbert van, Pallandt Erfinarschalk, onseren drost en amptsman in stadt und van wegen ons genedigen lieven Heeren, mit toedoen Richter Burgemeijster Schepenen en Raidt en die gemeine Burgeren en Burgers kijnderen van Huessen, van die twee schutterije ende broederschappen nementlich sancti Anthonius ende Georgius, om meerder liefde, vryndschap en eendracht to halten, een schutterij ende broederschap gemaect geheyten Sanctus Gangulphus Schutterije und Broederschap."

Aldus het relaas uit het fusie verdrag

Het St. Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht als "jongesellen schutten compagnie" met consent van de landsheer, keurvorst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, wegens verleende krijgsdiensten. In het oude Gildenboek staat vermeld:

"De broederschap der jong gezellen is opgericht in het jaar 1661 onder de regering van de Doorluchtigsten Keurvorst von Brandenburg Hertog Cleef Glorienz Gedagtenis"

Sinds 1986 zijn beide Gilden koninklijk onderscheiden

© Gilden Huissen, 2014
Alle rechten voorbehouden

